

De strijkers geven warmte
De strijkers geven sfeer
Weten steeds het snaar te raken
Geven net dat beetje meer
Maar ik zou wel willen weten
Wanneer klinkt het orkest op z'n best

Het blazen van het koper
De adem van het hout
Geven leven aan de noten
Als het stuk zich openvouwt
Maar ik zou wel willen weten
Wanneer klinkt het orkest op z'n best

Hoor het slagwerk
Zich moedig door het stuk heen slaan

En die harp daar
Plukkend om het geluk heen gaan

En de dirigent op de bok
Zwaait sierlijk zijn stok -- Nee!
En de dirigent op de bok
Zwaait sierlijk zijn stok - Nee!
In het vakjargon heet die stok een baton